

Allerzielen 2011

Keer toch niet op uw woord terug
dat Gij ons leven hebt gegeven
dat tegendraads en tegendoods
uw liefde overeind gebleven

ons draagt over de grenzen heen.
En dat zelfs achter elke grond
die muurvast ons ombunkert
een deur naar U bestond.

Want wie wij liefhadden en kenden
zijn ons voorgoed ontnomen,
wij weten ook dat elke dag
wij dichterbij U komen.

Geef ons uw hand hier onderweg
wees herder voor ons allen,
dat wij wanneer het donker wordt
slechts in uw armen vallen.

Jan Coghe



Vanuit de volgende kerken namen wij afscheid van onze parochianen

Kerk van de H. Landricus te Echt

Truus Kuipers - Mestrum	90
Triene Hees	93
Finy Meerten - Ruijters	85
Lei Graus	89
Grada Jessen - Driessen	88
Perr Pesgens	51
Lambert Geurts	78
Jan Schoenmakers	77
Jac Verreussel	84
Ciska Stelten - Nelissen	79
Riet Müller - Hofmeester	78
Twan Schoenmakers	78
Mia Smeets - Perriëns	82
Huub Dullens	76
Paul Roufs	67
Gon Verheesen - Bellemakers	91
Truus Cuijpers	82
Bep Sevriens	77
Jan Daelmans	91
Annie Nizet - Willemsen	80
Mary Kempen	86
Mia Botman - Cremers	90
Mon Hoedemakers	83
John Gehlen	67
Hein Vossen	80
Marie Beunen - Laumen	88

Kerk van de H. Pius X te Echt

José van Gellecom - L'Espoir	73
Jo Goertz - Luijben	81
Annie Renet Slabbers	81
Sef Wolters	97
Jan Hoogtanders	85
Netje Joris - Janssen	94
Toon Aben	84
Pierre Papen	72
Antje Golsteijn - Cuijpers	91
Jeanne Hotterbeekx - van Neer	82

Kerk van O.L Vrouw Geboorte te Ohé en Laak

Frans Schmeitz	77
Bèrke Salentijn	88

Barmhartige Vader en God van alle vertroosting,
 uw eeuwige liefde is ons steeds nabij.
 In de duisternis van de dood
 daagt het licht op van uw leven.
 Verlies uw dienaren niet uit het oog
 en laat ons niet alleen in ons verdriet.
 Wij vragen U:
 laat ons zó naar uw Zoon op weg gaan
 dat wij, na dit sterfelijke leven,
 verenigd worden met al wie ons lief zijn.